

ZONDAGSBRIEF

DORPSKERK DE BILT



9 september 2018

Datum:	Ochtenddienst aanvang 10:00 uur:	Avonddienst aanvang 19:00 uur:
09-09-'18	ds. H.E. Dankers, Marktdag & opening winterwerk	ds. W. Markus, <i>Bergschenhoek</i>
16-09-'18	prop. C. Hendriks, Ede, vHA	ds. H.E. Dankers, Jeugddienst
23-09-'18	ds. H.E. Dankers, HA	ds. M.P.D. Barth, <i>Barneveld</i> , dHA
30-09-'18	ds. M. van Duijn, <i>Utrecht</i>	ds. A. Vastenhoud, <i>Den Haag</i>

De organist voor beide diensten is Jan Bulk. Pianiste in ochtenddienst is Anne Marie Pierik. De lector is vanochtend Marijke van Esterik.

Bloemengroet

De bloemengroet van onze gemeente is vandaag bestemd voor Lukas Jumelet. Lukas is afgelopen week van het klimrek gevallen en heeft zijn pols gebroken. We wensen Lukas Gods zegen bij het herstel en groeten hem hartelijk.

Wie wil deze bloemen bezorgen? Na afloop van de dienst kunt u zich / kun jij je melden in de consistorie.

Liturgie morgendienst

- o Welkom en mededelingen
- o Psalm 111: 1 NB
- o Stil gebed, votum en groet
- o Psalm 111: 2,5,6 NB
- o Wetslezing
- o Hemelhoog 539: 1,2,3 (piano)
- o Gebed
- o Kindermoment
- o Lezen 1 Samuel 16: 14-23 NBV
- o Hemelhoog 683: 1,2
- o Verkondiging
- o Hemelhoog 445: 1,2,3 (piano)
- o KND komt terug
- o Terugblik marktdag
- o Afscheid zendingscommissie
- o Gebed
- o Collecten
- o Psalm 96: 1,5,7
- o Zegen

Dienst van vanmorgen

Wij staan vanmorgen stil bij alle clubs, kringen en catechesegroepen die in de komende weken weer gaan beginnen. We doen dat biddend, om Gods werk door al onze activiteiten heen. We lezen in de dienst verder over koning Saul - we gaan dat tot advent nog een aantal keer doen. Deze keer gaat het erover dat opvolger David voor het eerst aan het hof van Saul komt. Saul lijkt geknakt, en David komt op een wonderlijke hem tot steun zijn. Het is een verhaal waar een hele wereld achter zit. We vinden er een roeping voor ons als gemeente in.

ds. Hugo Dankers

Collecten

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor Stichting House of Refuge. Een groep christenen in de Filipijnse hoofdstad Manila voelde zich aangetrokken tot de hopeloze toestand van straatkinderen en zij startten in 1985 een opvanghuis voor hen. In

1991 werd het een particulier kindertehuis met overheidslicentie. In Manila leven bijna 75.000 kinderen op straat. Zij gaan meestal de straat op omdat er thuis geen eten en ruimte is, ze vluchten voor misbruik of worden verstoten. De House of Refuge Foundation zocht naar oplossingen door hen het volgende te bieden:

verzorging, een warm huis, geestelijke ontwikkeling, verplichte en niet verplichte opleiding, gezondheidszorg, sociale/culturele en creatieve activiteiten, psychische ontwikkeling. De opbrengst van deze collecte zal door de Diaconie verdubbeld worden. De tweede collecte is bestemd voor het Wijkgebonden Doel.

Belijdeniscatechese

Op deze startzondag vraag ik graag aandacht voor de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Net als vorig seizoen zal er ook dit jaar een groep zijn voor iedereen die over het doen van belijdenis wil nadenken. Dat laatste schrijf ik er met nadruk bij. Het volgen van belijdeniscatechisatie is niet per se met de verwachting dat je daadwerkelijk belijdenis gaat doen. Ook als je nog niet zeker bent en er eens verder en langer over wil nadenken is het een mooi traject om te volgen. Is dit voor u of jou het geval, laat het mij weten, via telefoon (030-2211211/06-20264417) of mail (predikant@dorpskerkdebilt.nl), of zondags na een dienst. Aan het 'u' en 'jou' zie je dat deze catechese niet gebonden is aan leeftijd, alle leeftijden zijn welkom. De tijden van bij elkaar komen gaan we in overleg kiezen. Ik heb al wel een eerste avond gepland. Deze is op maandag 8 oktober.

ds. Hugo Dankers

Vacatures ambtsdragers

Zoals u wellicht weet er zijn nog vacatures binnen de WKR ook komt het einde van het jaar alweer dichterbij, wat inhoudt dat er wisselingen binnen de kerkenraad gaan plaatsvinden. Hierdoor zijn wij op zoek naar een jeugdouderling, naar pastorale ouderlingen, naar een kerkrentmeester en naar diakenen.

Met klem vragen wij ook aan u als gemeente na te denken over de invulling van de vacatures en verzoeken u om namen van belijdende leden voor te dragen. U kunt deze schriftelijk of per mail, per ambt en met uw naam ondertekend, indienen bij de waarnemend scriba Hans den Ouden of bij de voorzitter Teus Spelt - graag voor 20 september. Laten wij zo allen onze verantwoordelijkheid nemen en hier goed over nadenken en ons gebed aan God opdragen om zo tot invulling van de vacatures te komen.

Teus Spelt

Zilveren bruidspaar

Liturgie avonddienst

- Welkom en mededelingen
- Ps 95: 1,2 NB
- Stil gebed, votum en groet
- Ps 97: 2,3 NB
- Geloofsbelijdenis
- Ps 89: 3,4 OB
- Gebed
- Lezen Richteren 16: 22-31 NBV
- Lezen Hebr 1: 1-4 NBV
- Gezang 292
- Verkondiging: Ri. 16:22-31
- Hemelhoog 275 (*zie pagina 4*)
- Gebed
- Collecten
- Ps 99: 1,2,4 NB
- Zegen

Agenda

Zondag 9 september

11:30 Koffiedrinken in Voorhof

Maandag 10 september

Opruimen
marktdagspullen

Woensdag 12 september

18:30 Knipperlicht

Donderdag 13 september

20:00 Bijbelkring

Vrijdag 14 september

19:30 Vuurbaak (Baken)

Vandaag, zondag 9 september, mogen Hilco en Janine Hoksbergen - Bulk vieren dat zij vijftienvijf jaar getrouwd zijn. Samen met hun kinderen, aanhangkinderen en ouders gedenken zij dit vandaag thuis. Het feest met de familie en vrienden zullen zij later vieren. De wijkgemeente Dorpskerk feliciteert Hilco en Janine van harte met dit jubileum. Lief, maar ook leed is hen de afgelopen 25 jaar overkomen. Zij mogen zich nu in rustiger vaarwater bevinden. Ook voor onze gemeente hebben zij zich ingespannen en doen dit nog. Dank daarvoor!

Wij wensen jullie, samen met jullie kinderen alle goeds toe voor de komende jaren.

Mogen ook jullie je gedragen weten door onze goede God, Hij is getrouw, de bron van alle goed.

Annelies van Heeringen

Geboorte Joëlle van de Pol

In de nacht van 5 september j.l. is geboren Joëlle Willemijn van de Pol, dochter van Marien en Marlies van de Pol-Kuus en zusje van Lisa en Boaz. Met hen zijn wij dankbaar voor dit wonder en wensen hun een fijne kraamtijd toe en Joëlle een goede start!

redactie Zondagsbrief

Bedankt

Hartelijk dank voor de vele mondelinge en schriftelijke felicitaties met ons 40-jarig huwelijk. In de Dorpskerk hebben we ons thuis gevonden. We danken de Here dat hij ons heeft gezegend in de afgelopen 40 jaar. Het recept voor een goede relatie is geduld hebben om elkaar steeds weer te vinden. Dat geldt voor je relatie met God, je partner, je familie en je broers en zussen in de kerk. En hoe we ons voelen na 40 jaar? "We hebben tot nu toe een gelukkige jeugd gehad."

met vriendelijke groet, Theo en Alet Aalbers

Omzien naar elkaar

Mevrouw van Poelgeest - van der Velden zal de komende weken verblijven in de Biltse Hof. Om verder te revalideren. Het is een moeilijke tijd voor haar, met een grote terugval in wat ze tot voor kort nog allemaal zelf kon doen. We bidden haar de hulp van onze God toe.

ds. Hugo Dankers

Catechese 12+14+16+

Ook de andere catechesegroepen gaan weer starten. Met jullie wordt vanzelf in de komende weken contact opgenomen over wie, waar en wanneer.

André Albersberg en ds. Hugo Dankers

Jeugddienst

Volgende week is er weer een jeugddienst, om 19.00 uur. Onze eigen predikant zal dan voorgaan. Het thema is FOMO (FearOfMissingOut) - zie ook verderop in deze Zondagsbrief. Als je denkt 'Huh, wat is dat nou?' dan is dat al een reden om te komen. We gaan zingen, lezen, bidden, daarvoor hamburgers eten, en je moet je telefoon meenemen! Welkom!

Jeugddienstcommissie

Nodig mij uit - herinnering

Bij deze nog even een herinnering aan mijn vraag vorige week: wil je als kring

de eerste twee geplande data aan mij doorgeven? Dan kom ik op een van die data langs om uitleg te geven over het Focus-traject.

ds. Hugo Dankers

't Knipperlicht gaat weer beginnen!

Alle jeugd vanaf groep 5 t/m groep 8 opgelet: ledere woensdag van 18.30 tot 19.45 uur in de Voorhof. We starten op woensdag 12 september. Van harte welkom. Je hoeft niet bij de Dorpskerk te 'horen' om naar deze gezellige club te komen. We starten met een inhoudelijk moment, (een verhaal uit of over de Bijbel), pauzeren met drinken en een snoepje en hebben dan een leuke activiteit (zoals een knutsel, een spel of een quiz). Contributie is € 30,- per jaar (incl. gourmetavond en uitje). Kom jij ook? Neem je vrienden mee!! Informatie bij Alana Gunnink.



Vuurbaak gaat van start!

Een jaar vol gezelligheid, spellen en geloofsgesprekken met leeftijdsgenoten, iedere vrijdagavond!

- Wanneer: 21 september van 19:30 - 21.30
- Waar: In het Baken
- Voor wie: 1e t/m 4e klas

Tot dan! *Anneke, Rik, Annelies, Harmen, Marleen & Taizédiensten in Centrumkerk*

Op zondag 30 september as. is er een Taizéviering in de Centrumkerk. Een meditatieve viering in de sfeer van het Franse klooster in Taizé met koor en instrumentalisten onder leiding van Els Firet.

De geplande data zijn als volgt: zondag 30 september, 28 oktober en 25 november. Aanvangstijd 19.30 uur
Martien Zigterman

Hemelhoog 275

1. Heer, ik kom tot U, / hoor naar mijn gebed. / Vergeef mijn zonden nu, / en reinig mijn hart.
2. Met uw liefde, Heer, / kom mij tegemoet, / nu ik mij tot U keer, / en maak alles goed.
3. Zie mij voor U staan, / zondig en onrein. / O, Jezus raak mij aan, / van U wil ik zijn.
4. Jezus op uw woord, / vestig ik mijn hoop. / U leeft en U verhoort / mijn bede tot U.

COLOFON

Sluitingstijd aanleveren kopij: vrijdag a.s. om 12.00 uur. Redactie: Ginette Ploeger, Adri & Remko van der Weide, Gea de Rooij, bereikbaar via:

zondagsbrief@dorpskerkdebilt.nl.

Predikant: ds. Hugo Dankers, werkdagen: ma, di, wo, do; p.a. Burg. De Withstraat 29a, 3732 EJ De Bilt; tel. 030 2211211 / 06 20264417, predikant@dorpskerkdebilt.nl.

Scriba: Hans den Ouden, wijkscriba@dorpskerkdebilt.nl.

Agenda: zie hiervoor de website www.dorpskerkdebilt.nl

Media te tonen in erediensden graag zenden aan media@dorpskerkdebilt.nl

Abonneren op digitale Zondagsbrief: <https://laposta.nl/f/sspk6hc7u9pa>